

Beretning generalforsamling 22. marts 2014

En generalforsamlings-beretning bør være en god opsummering på, hvad der er sket i foreningen siden sidste år ved samme tid. Jeg skal ifølge vores vedtægter fortælle både om året 2013 og se fremad mod at præsentere bestyrelsens ideer omkring arbejdet i det kommende år, så det er en slags kig i glaskuglen, men jeg vil nu sige, at det er mere konkret end det. Vi har en del planer, som allerede nu ligger mere fast end at være glaskugle-gætter. Med hensyn til hvad der er sket i årets løb, vil jeg som sædvanligt mene, at vi gør en del ud af at opsummere det skete i årsskriftet, som I jo allerede har fået enten ved selv-hentning eller bragt til postkassen. Det gør så, at jeg kan gøre mit tilbagesyn her rimeligt kort.

Jeg kan fortæller, at vi i 2013 har holdt 6 bestyrelsesmøder, én generalforsamling og et utal af møder i de forskellige udvalg og grupper. Og det er ikke blot for at holde møder, men for at få noget ud af dem. Faktisk giver disse møder - efter min mening - sig praktisk udtryk i det der sker, i de arrangementer, vi afholder, og som mange af jer kommer til, og endvidere i Bavn, og i årsskriftet og andre ting.

Af større arrangementer kan jeg lidt i flæng nævne: Håndværks og Markedsdagen som jo også i 2013 blev afholdt i samarbejde med Furesø Museer, og hvor det så senere skulle vise sig at være sidste gang, denne ordning kom til fungere. Det vil jeg komme tilbage til lidt senere. Så var der grundlovsdagen med Bertel Haarder, som trak mange mennesker til. Arkæologiens dag og forårsturen blev velbesøgt, og det gjaldt ligeledes den særlige medlemsdag som i 2013 blev holdt for 2. gang, og i år for tredje. Det er dagen, hvor man selv kan hente sit årsskrift, få nogle hyggelige og uformelle timer, betale sit kontingent, mens man tænker på postvæsenets stadig stigende priser, og hvor man kan nyde et glas vin sammen med en snak med et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det er en begivenhed, som rigtig mange har taget til sig.

Endvidere var der Forårstur i Lille Hareskov, 3 historiske foredrag, deltagelse i rydning af hulveje i Præsteskov, deltagelse i FureøFestivalen, samt i Så syng da Furesø, hvor vi mere eller mindre overtog Ole Berners lederskab på grund af hans sygdom og endelig julestue med hygge og en lille loppebod, hvor man altså ikke kunne købe lopper men mange andre gode ting. Der er afholdt 4 søndagsfortællinger spændende fra emnerne nat- og undertøj til østromerske glas, det må da kaldes noget af et spænd!

Vi nyder, når så mange møder op til disse arrangementer, og det giver os lyst til at fortsætte, selv om det ikke altid går helt som det skal, og det skal vi også have med her. Vi måtte i 2013 aflyse efterårsturen arrangeret i samarbejde med Farum Lokalhistoriske Forening. Den skulle gå til Nordisk Film og til de gamle cisterner, men måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Emnet var måske ikke interessant nok, eller måske havde for mange været der i forvejen. Så havde vi en modsat situation, nemlig da Kurt Baden skulle fortælle om det gamle Værløse med en vandring i billeder. Der kom så mange, at der ikke var plads til alle og vi måtte derfor desværre afvise et antal mennesker, og det var ikke rart for nogle af parterne. Det er så vidt jeg ved første gang i vores historie, det er sket, og det vil vi selvfølgelig gøre noget ved. For det første vil vi gentage fortællingerne til efterår og finde et større lokale. Vi har også indset, at vi på en eller anden måde må søge en bedre vægtning mellem emne og sted. Og dette emne var så placeret på et sted, der krævede flere pladser end de 30, vi kan låne os til på Mosegaarden. Det viser også lidt om, at det ofte er svært at vurdere, hvilke emner I, medlemmerne, sætter pris på, og at vi kunne ønske os nogle flere reaktioner fra jer om, hvilke arrangementer, I synes er gode og historisk givende.

Set ud fra et samlet perspektiv synes vi alligevel, at 2013 er gået fint. Men må så i samme åndedrag indrømme, at alt i året 2013 ikke har været lutter lykke. Det var det fx ikke, da Gadekærsgruppen opløste sig selv og dermed med meget kort varsel holdt op med at fungere. Det var et lidt overraskende farvel oven på et årelangt, flittigt og meget nyttigt frivilligt arbejde, som I selvfølgelig skal have mange tak for at have gjort. Gadekærsgruppen var jo den

praktiske gruppe, der tog slæbet, når der fx skulle sættes telte op til Håndværks og Markedsdagen, eller som her til generalforsamlingen med opsætning af borde, stole, højtalere osv. Gadekærgruppen arbejdede dels for os og dels for Furesø Museer. Dette farvel gav os et skub, og det bliver jeg nødt til at kommentere lidt mere på. Det har gennem tiderne været en meget stor hjælp at vide, at det praktiske arbejde altid var i gode hænder hos gruppen, så da det var slut, stod foreningen pludselig med noget der lignede håret i postkassen.

Jeg må så nok erkende her for åben skærm, som det vist hedder, at vi måske ikke har været vågne nok, idet vi nogle gange af gruppens repræsentant i bestyrelsen blev orienteret om, at Gadekærgruppen efterhånden bestod af personer, hvis fødselsattester ikke mere var helt unge, og at man derved generelt havde problemer med at løfte, sætte telte op og lignende tunge ting. Det blev på den måde til en ”ulven kommer”-effekt, som vi, set i baggrundskabens klare lys – nok burde have taget alvorligt noget tidligere.

Det stod hurtigt helt klart, at Gadekærgruppen var det svært at undvære fx til en generalforsamling og til grundlovsdagen, og situation medførte hurtigt en form for intern oprydning i bestyrelsen med flere ting til følge. Først blev vi i samråd med Furesø Museer enige om, at Håndværks- og Markedsdagen helt blev overdraget til museet, således at det nu er den nye inspektør på Mosegaarden, Morten Mortensen, der alene står for dette arrangement. Herefter blev vi i enige om, at de andre ting måtte vi på en eller anden måde kunne styre selv, med hjælp selvfølgelig, og næste spørgsmål var så: Hvor skulle vi få den hjælp fra? Hvor skulle vi skaffe nye frivillige, som kunne erstatte Gadekærgruppen? Og her må jeg straks skynde mig at sige, at den første og meget kontante hjælp kom netop, da vi kontaktede gruppens personer. Og det var dejligt. Stort alle gruppens medlemmer har beredvilligt bakket os op med gode råd, vejledninger om, hvor ting var placeret, svaret på vore spørgsmål, tilbudt praktisk hjælp og så videre. Så vort forhold til gruppens medlemmer har efter min mening klaret sig godt igennem og jeg føler, at dette også er gensidigt.

MEN! Det er jo stadig sådan, at vi mangler frivillige kræfter, og nu mere end før, og det har igangsat en ide om at danne en gruppe, der fx kunne hedde VærløseHistoriesVenner, ikke særligt originalt men rammende. Det behøver ikke at være hensigten, at det skal det skal være en permanent gruppe med møder osv. , mere kunne det være en fleksibel samling af telefonnumre, mailadresser på venlige og interesserede personer med forskellige former for kompetencer, hvor vi så i givne situationer kan søge i et register over denne nye gruppes personer og kompetencer og derudad danne nogle ad-hocgrupper til hjælp ved specielle arrangementer fx fremtidige grundlovsdage. Jeg kan så lige fortælle, at den kommende grundlovsdag er ved at falde helt på plads ved en fremgangsmåde noget i den nævnte retning, og at vi også her har fået megen hjælp fra den gamle Gadekærgruppe, der så i disse tilfælde arbejder sammen med nye frivillige personer.

Men, så må jeg jo lige gentage mig selv: Det er ikke nok. Vi vil meget gerne have flere personer i spil fra foreningens medlemmer. Fra jer! Jeg har på mange mødet agiteret for det samme, men denne gang er der langt mere alvor i det. Derfor gentager jeg: Kom os til hjælp, vi mangler jeres kræfter, fortæl os hvem I er, hvilke ydelser, vi kan trække på hos dig, det gælder både piger og drenge. Noget af det er slæb med fx at sætte borde og stole op, andet er køkkentjeneste, der er mange forskellige roller, der skal fyldes ud. En ønskedrøm er, at denne nye gruppedannelse komme til at bestå af gamle gadekærgruppedlemmer og nye friske kræfter. Kom allerede i dag og meld dig, find et bestyrelsesmedlem, gerne mig. Vær med til at holde Værløseegnens Historiske Forening i live og vær med til at vi kan holde det gode arrangementsniveau.

Ikke så meget mere om årets gang i 2013. Der er dog et par ting, jeg vil fremhæve, fx interviewgruppen, der nu er godt i gang. Ideen er at få interviewet så mange ældre mennesker som muligt, inden det er for sent. Det gælder især mennesker med viden og som kan huske, hvordan Værløse, Hareskovby, Jonstrup, Kirke Værløse og Kulhuse så ud for år tilbage, hvem

der boede hvor, hvad de selv og andre oplevede i deres liv, skoleforhold, indkøbsmuligheder og meget andet: Der kan blive mange gode historiske beretninger ud af det, når interviewgruppen får det tygget igennem.

Så er der bogen FuresøHistorien bind 2, som vi regner med at udgive 23.11.2014, og så er vi færdige med det værk med undtagelse af salgsarbejdet, som også kræver kræfter. Det har været et meget stort arbejde gennem 4 år med et godt samarbejde mellem medlemmer af Farum Lokalhistoriske Forening og vores forening. Jeg mener, at vi gennem dette arbejde har været med til at opfylde foreningernes formålsagraffer, nemlig som det er gengivet i Værløses, hvor der direkte står:

Foreningens formål er at virke for kendskab til egnens historie fra oldtid til nutid samt at styrke den historiske bevidsthed.

Begge dele er her opfyldt i samme projekt. Bind 1 blev en god succes. Langt mere end vi have forestillet os. Så nu håber vi på, at det fortsætter i bind 2, som bliver mere nutidigt op mod i dag. Og så holder vi en pause med denne side af arbejdet.

Alt det, der er nævnt her i dag er udført af frivillige mennesker. Jeg har med vilje i eftermiddag ikke nævnt navne, bl.a. af frygt for at glemme nogle og ud fra den ide, at vi er fælles om tingene, store som små. Jeg vil derfor hellere benytte denne situation til at sige tak til alle de frivillige kræfter, vi har i foreningen og som arbejder på så mange forskellige områder. I er alle på hver sin måde med i fællesskabet, og det vil jeg samle i et: Tak til alle, der er med til at opretholde foreningen med de mange og vidt forskellige tiltag, vi har kørende. Uden jer gik det hele ikke. Det gælder ikke kun jer, der arbejder for foreningen men også alle medlemmerne, der sørger for at holde økonomien i god form.

Og samtidig velkommen til alle, der har lyst til at deltage som frivillig hjælp. Vi venter netop lige nu på DIG.

Et lille suk, skal der også til. Vort medlemstal er faldende, ikke voldsomt, men det går langsomt den forkerte vej. Det vil kassereren komme mere ind på, når det bliver hendes tur.

Nu skal jeg sige noget om vore planer for fremtiden og fremtiden er allerede begyndt nu, hvor vi er godt i gang med 2014.

Der er stor udvikling på foreningens it-front. Vores webmaster har netop udgivet en ny version af vores hjemmeside, som redaktionsudvalget har arbejdet på i nogen tid. Den er spækket med nye faciliteter, bl.a. skal man kunne skelne mellem medlemmer og ikke medlemmer, således at medlemmer kan se flere ting på hjemmesiden end andre. Desuden er der andre smarte ting fx en bedre søgefunktion.

Noget af det, vi vil kunne se i fremtiden er en digitalisering af skrifter og bøger, så man kan læse dem hjemme på sin egen PC eller andre medier. Det er fx bogen om Karl Nielsen, hvor der ikke er så mange eksemplarer tilbage. Den findes allerede på hjemmesiden som et forsøg, og det er faldet godt ud. Det er et meget stort arbejde at foretage denne operation, så der skal skelnes mellem, hvad vi vil overføre til denne metode og hvad ikke. Det bliver et af redaktionsudvalgets opgaver, men vi vil da som sædvanligt gerne have gode råd. Efter vores mening er det nok først og fremmest fx gamle manuskripter, skrevet på skrivemaskine, gamle numre af årsskrifterne, der er udsolgt, gamle samlinger af billeder og beskrivelser, der kan komme på tale. Dette projekt er et af dem, hvor vi regner med at sætte skel i adgangsbetingelserne imellem medlemmer og ikke medlemmer. Ideen er, at det skal kunne betale sig at være medlem.

Så kort og godt: Glæd dig til at komme i gang med den nye udgave af hjemmesiden.

Vi har givet bogen FuresøHistorien sin egen hjemmeside, men aldrig rigtig nået at få den rigtig i gang. Vi orker for øjeblikket ikke mere end at få bind 2 på banen. Ideen går på at etablere et supplement til FuresøHistorien, som jo er det statiske foretagende, som en bog nu engang er. Vi forestiller os at kunne holde FuresøHistorien ajour ved hele tiden at tilføje nye og spændende artikler, således at vi til stadighed udvider og fornyer bøgernes indhold med

nye historiske emner eller artikler og på den måde udvide boges tekst og billeder med flere emner på hjemmesiden. Der er også allerede forsøgsvis lagt nogle af Troels Brandts historiske artikler ind. Jeg skal lige sige, at området endnu er på forsøgsstadiet og skal gennemstruktureres, inden det kan bruges for alvor.

Kort vil jeg sige opsummere fremtiden: Arrangementsgruppen har mange nye ideer til arrangementer på bedding, følg med på hjemmeside og i Bavnen, så du er orienteret. Samarbejdsudvalget med Farum Lokalhistoriske Forening arbejder på endnu tættere samarbejde mellem kommunens to historiske foreninger. Arkæologudvalget kører derudad. Og der er god gang i alle udvalg

Og endelig vil jeg nævne et par andre ting, og nu overskrider jeg det, jeg sagde for lidt siden om ikke at nævne navne. Det drejer sig om en af de store satsninger med begyndelse her i 2014, nemlig en genoptagelse af ”Så kend din egn” på en mere moderne måde som giver sig udtryk i en række seminarer, hvor det første starter d. 30.marts. Der er Niels Bødker Thomsen, der står i spidsen for dette projekt, som han har lagt et meget stort stykke arbejde i. Det er i første omgang allerede overbooket, men vi regner selvfølgelig med nye omgange. Altså bemærk: Befolkningen interesserer sig for egnens fortid! Niels arrangerer også søndagsskovture, hvor man dels får motion og dels kombinerer det ved at se på oldtidsminder. Begge disse aktiviteter håber vi på også kan skabe nye medlemmer.

Dette var lidt om vores planer for fremtiden, og vil jeg lige endnu en gang tilføje, at vi er meget åbne for nye tiltag, nye grupper, nye områder. Kom med dem, og vi vil diskutere dem i bestyrelsen. Telefon og mail er opfundet. Der er i årsskriftet en fortegnelse med bestyrelsesmedlemmernes navne, telefonnummer og mailadresse. Vi vil altid gerne høre fra jer med spændende forslag, fx om nye ideer, om driften af foreningen eller andre spændende ting.

Så vil jeg lige sige, at denne beretning bliver overført til hjemmesiden en af de første dage, så der kan den genopfriskes.

Til jeg vil slutte min beretning med en tak til jer alle, fordi I så trofast kommer, det er dejligt at se så mange, og mærke så stor interesse.