

Bestyrelsens beretning, generalforsamlingen 2010

Foreningens vedtægter giver ganske nøje regler for, hvilke punkter en generalforsamling mindst skal indeholde, og dem følger vi naturligvis også i dag.

Pkt. 1 på dagsordenen hedder: Bestyrelsens beretning om sidste års virksomhed samt arbejdsplaner. Det drejer sig altså om at se dels tilbage på året 2009 og dels frem mod både år 2010 og de derpå følgende.

Vi starter med at se tilbage på 2009. Alle der har læst det sidste årsskrift, som alle medlemmer har modtaget i brevsprækken i løbet af marts måned, har fået en fyldestgørende oversigt over foreningens 2009 arrangementer. Jeg vil derfor ikke gå i detaljer omkring indholdet i de forskellige arrangementer. Men jeg kan da ikke dy mig for at komme med en lille opremsning af foreningens aktiviteter i året 2009.

Vore traditionelle flagskibe, Håndværkets Dag, Grundlovsdagen, Arkæologiens Dag, forårsturen og efterårsturen, er alle holdt i sædvanlig fin stil

Derudover har vi holdt 4 foredragsaftener

8 museumsrundvisninger + 1 speciel omvisning i mindestuerne på Jonstrup Seminarium

Desuden et arrangement med at plante et mindetræ på Mosegaarden.

Gadekærgruppen har været medarrangør af museumsløbet for veteranbiler, vi har deltaget i Kulturnatten i Værløse og i Furesø Forenings Festival i Farum, vi har deltaget i Så syng da Værløse og arrangeret en julestue på Mosegaarden.

Sluttelig kan jeg nævne at bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøde og en generalforsamling med et spændende foredrag om Københavns bombardement i 1807.

Så der sker da noget, der er aktivitet i foreningen.

Herudover har vi udgivet 4 numre af Bavnen og et årsskrift og har haft 2 studiekredse kørende. Dem vender jeg tilbage til senere.

Det er alt sammen noget, der er nævnt i foreningens vedtægter, under § 2, formål, hvor der står, jeg citerer: Foreningens formål er at virke for kendskab til egnens historie fra oldtid til nutid samt at styrke den historiske bevidst. Det er det mål, vi arbejder mod med vores arrangementer, og vi kan med glæde konstatere, at vi har fin tilslutning til de forskellige ting, og det tager vi som en slags garanti for, at bestyrelsen til stadighed lever op til medlemmernes forventninger.

Deltagelse i arrangementerne kan vi måle på besøgsantallet, om Bavnen og årsskriftet virker efter hensigten kan vi ikke måle, men vi tillader os at tro på, at disse publikationer bliver vel modtaget hos medlemmerne.

Vores aktiviteter medvirker til at gøre foreningen synlig i det lokale nærområde, altså den nærmeste omegn. Synligheden skulle gerne afspejles i medlemsantallet, der heldigvis er rimeligt konstant. Det vil Anette Frederiksen, som kasserer, komme nærmere ind på i hendes regnskabsfremlæggelse.

Bestyrelsen arbejder i det daglige gennem en række udvalg og enkeltpersoner, der alle gør et stort og frivilligt arbejde for foreningens drift. Vi har heldigvis meget kompetente folk, ildsjæle, både som ledere og medarbejdere i disse udvalg og herudover også flere enkeltpersoner, som vi kan trække på fx ved uddeling af årsskriftet. Der vil komme en præsentation af disse udvalg i Bavnen nummer 2., der udkommer omkring 15. maj.

Alle disse personer gør et godt stykke arbejde, og det er svært, eller rettere sagt umuligt, at fremhæve nogen i forhold til andre. Derfor vil jeg hellere henvende mig generelt til alle jer hjælpere, så er jeg i øvrigt også sikker på at få alle med, hukommelsen er ikke altid, som den har været!

Jeg vil derfor for åben skærm, om man kan sige sådan, sige tak til alle jer, der trækker det daglige læs for foreningen. Det er dejligt at arbejde sammen med så engagerede personer. Uden jer gik det ikke, med jer er det en fornøjelse at drive foreningen.

Udvalgsstrukturen er skelettet i det daglige arbejde, og arbejdet i denne struktur bygger meget på uddelegering, således at de forskellige udvalg og enkeltpersoner har en rimelig stor kompetence indenfor deres respektive arbejdsfelt. Jeg vil da lige nævne, at de største og mest arbejdskrævende udvalg nok er arrangementsudvalget, redaktionsudvalget og arkæologiudvalget, men det kan være svært at afgøre.

Men - også tak til alle jer, der ikke er direkte involveret i den daglige drift, men I er jo også - gennem jeres engagement, jeres kontingenter og gaver – med til at holde foreningen oven vande. Derfor tak for jeres interesse, tak for at I bliver ved.

Begge dele, den frivillige hjælp og de mange medlemmer, er foreningens solide fundament i hverdagen.

Når dette er sagt, kan jeg dog ikke undlade at komme med en af de sædvanlige bemærkninger, nemlig at vi har brug for flere hænder i vore udvalg eller andre steder, og det gælder på alle områder.

Så, tag nu at gå ind på hjemmesiden og se, hvad der kan interessere, eller kontakt et bestyrelsesmedlem, gerne mig, og lad os få en snak om det. Gør det nu. Du kan nå det endnu i dag, og vi kan bruge din hjælp.

Med hensyn til medlemstallet kan I også hjælpe til, foreslå et medlemskab til familie, naboer, venner. Godt nok er vi en historisk forening, men det behøver jo ikke at afspejle sig i medlemmernes aldersgennemsnit. Unge mennesker fx med børn har også godt af at vide noget om områdets fortid.

Og specielt vil jeg henvende mig til de tilstedeværende gæster, som ikke er medlem: der ligger brochurer og eksemplarer af vores medlemsblad Bavnen ved udgangen, tag nogle stykker med og del dem ud. Læs dem, og udfyld den gerne med det samme for jer selv.

Lad os tage et kort vue ud over, hvad vi i 2009 ellers har beskæftiget os med ud over det nævnte:

Jeg kan fx nævne en række samarbejdspartnere:

Og der vil jeg først nævne Farum Lokalhistoriske Forening, som vi via et samarbejdsudvalg, har megen kontakt og samarbejde med. Efterårsturen i 2009 var arrangeret gennem dette udvalg og med flere Farum-medlemmer som deltagere. Det var os, der arrangerede turen, fordi man i Farum på dette tidspunkt ikke havde kræfter til det. Til gengæld bliver det i år, 2010, Farum Lokalhistoriske Forening, der arrangerer den fælles tur. Den finder sted d. 12. september og går til Roskilde Kloster og domkirke, og selvfølgelig med en god frokost ind imellem.

Vi har også et glimrende samarbejde med Furesø Museer, hvor vi har 2 medlemmer i bestyrelsen. Det der i denne forbindelse især kommer os ved i 2010 er den fysiske sammenlægning af lokalmuseerne i Farum og Værløse, således at de kommer til at fremstå som Furesø Lokalmuseer og bliver placeret på Mosegaarden. Det skal ses i sammenhæng med, at lokalarkiverne blev lagt sammen til Furesø Lokalarkiver og blev samlet i Farum.

Altså i nærmeste fremtid vil museumsvæsenet i Furesø Kommune se således ud: Lokalmuseum i Værløse og Lokalarkiv i Farum. Ombygningsplanerne for Mosegaarden går forhåbentlig i gang i løbet af 2010, det krydser vi fingre for.

Et væsentligt berøringspunkt mellem museet og foreningen er de mange frivillige, som for en stor part samtidig er vores medlemmer. Jer føler vi et særligt ansvar overfor. Og det er en glæde at se, at mange af de frivillige fra Ellens Lyst er faldet godt til i det nye fælles Furesø Lokalarkiv.

Jeg kan også lige sige, at Furesø Museer har fået ny og god plads til oplagring bla. i Jonstrup gamle seminarium. Her har museet velvilligt stillet 2 lokaler til vores rådighed, således at vi her har arkivplads. Ligger nogen inde med noget fælles materiale, som man mener, har sin rette plads der, så tal med kassereren, Anette Frederiksen eller med Ida Reib.

Også DLF, Sammenslutningen af Danske Lokalhistoriske Foreninger samarbejder vi med, her nok først og fremmest omkring studiekredse med historiske emner, hvor vi får kompetent hjælp med de historiske anliggender.

Så har vi fået etableret et godt samarbejde med Værløse Kirke. Det er jo sådan, at vi ikke råder over de store lokaler, og der kan max være 30 personer i Karls stue på Mosegaarden. Men vi kan kvit og frit låne fx Grundtvigssalen i Værløse Kirke, når vi venter flere deltagere. Her kan være godt 100 mennesker. Det fungerer fint!

Så vil jeg springe lidt i det og sige noget om kommunikation. Den direkte kommunikation til medlemmerne foregår jo stadig først og fremmest gennem Bavnen, men også gennem hjemmesiden, der får flere og flere brugere, stadig ikke nok efter vores mening. Gå ind og brug den! Nyhedsbrevene er vi efterhånden blevet bedre til, og her savner vi stadig mailadresser. Se i Bavnen, hvor du kan sende din mailadresse hen og derefter modtage nyhedsbreve, fx remindere, når noget sker.

Kommunikation den anden vej er det småt med? Ris og ros. Vi tror selv, at vi gør et godt stykke arbejde, men det hjælper jo ikke, hvis I ikke også synes det. Samtidig har vi svært ved at gøre det bedre, hvis vi ikke ved, hvad I måske gerne vil have gjort anderledes. Derfor efterlyser vi både ris og ros, også gerne her i dag. Men lad os høre: Hjemmesiden, mailen, postvæsenet og telefonen er jo opfundet. Bestyrelsesmedlemmerne har også en kassette stående i Karls Stue på Mosegaarden, hvor man kan lægge en besked i.

Vi vil labbe rosen i os, men vi vil også tage seriøst stilling til ris, kom med det hele.

Jeg vil nu gå over til punktet arbejdsplaner, Og det synes jeg faktisk er det sværeste i denne beretning. For det første er det nemmest at fortælle om, hvad der er foregået, for det andet er der jo store overlapninger fra år til år, og vi tror meget på, at året 2010 kommer til at kunne sammenlignes med året 2009, idet det jo stadig er de samme mål, vi arbejder frem mod, og vi agter at fastholde aktivitetsniveauet med hensyn til arrangementer, Bavnen og årsskriftet.

Men der er selvfølgelig ting, der skal forbedres, ting der skal ses efter i sømmene. Lad mig nævne et par stykker:

Håndværkets og Husflidens Dag er en gammel institution og et af vore flagskibe. Imidlertid har vi konstateret, at interessen gennem årene er faldende, og det har gjort, at vi - sammen med Furesø Museer - har nedsat en gruppe, der ser på, hvordan vi kan forbedre dagen, gøre den mere interessant og levende. Det drejer sig fx om mere involvering af de besøgende, at man ikke kun går rundt og ser, men også for forklaringer på, hvad det er man ser. Det er stadig Gadekærgruppen der skal stå for det praktiske arrangement, men også her vil vi gerne

have flere hjælpere. Tal med Torben Andersen, der er et stort stykke arbejde i dette arrangement, og det drejer sig kun om 2-3 dage om året mht. denne dag, men flere i andre anliggender.

Mht det it-baserede område har det gennem lang tid været David Holst, der ene stod som webmaster. Området vokser imidlertid, og han har ønsket sig en form for aflastning, og den har vi fundet i Dieter Bolt, som sikkert flere kender fra skolevæsenet og Pædagogisk Central. Vi er meget glade for, at Dieter nu er gået ind i vores it-arbejde, og det er nu fra 01.03 i år således delt op, at David beholder opsætningen af Bavnen, årsskriftet og den slags ting, mens Dieter har overtaget hjemmesiden, nyhedsbreve og maillister. Det samarbejde venter vi os meget af. I det hele taget er en form for generationsskifte et fast punkt i det daglige arbejde.

Så er der punktet bog-udgivelser, som jo også ifølge vore vedtægter er en del af foreningens virke. Her vil jeg begynde med at sige, at vi er i den heldige situation, at vi stadig kan få penge hjem gennem fonde, selv om det er blevet noget vanskeligere med den lave rente. Furesø-borgernes hverdagsliv i Englandskrigenes slagskygge blev faktisk finansieret helt gennem fonde, således at salget af bogen alene kommer foreningen til gode.

Og, så må jeg bede jer om at sætte kryds ved 9. april. Vi har allerede i februar-nummeret af Bavnen annonceret udgivelse af bogen Ubudne gæster – stemmer fra Vørløseegnen 1940-1945 ved en reception. En arbejdsgruppe med Gurli Thuneby i spidsen har gennem nogen tid arbejdet med emnet med en masse interviewer med folk, der levede i Vørløse Kommune i de svære krigsår. Bogen beskriver livet og befolkningen i de år, der var præget af de ubudne gæster, der faktisk fordoblede indbyggerantallet i Vørløse. Det var ca. 1000 soldater på flyvestationen, en tropførerskole i Hareskoven, Sommerkorpset i Jonstrup og endelig de mange flygtninge, ca. 1000 i de sidste krigsår. Det er blevet en spændende bog bla. fordi vi får at vide, hvad befolkningen tænkte og mente – fortalt med deres egne ord. Bogen kan i øvrigt købes ved receptionen.

Også denne bog har vi modtaget pænt med fondspenge til, og med salget af den, vil den ikke komme til at belaste foreningens budget, tvært imod.

Kom og deltag i receptionen og se den udstilling som arbejdsgruppen åbner samme dag i Gadekærshuset, som vi har lånt af museet til dette brug.

Vi har en anden gruppe kørende, som har omgangsrigge planer, nemlig at beskrive udviklingen i Furesøkommune-området fra den tid, hvor terrænet blev dannet af isen og til i dag. Det er et stort stykke arbejde, som vi meget gerne vil have flere folk ind i, og det kan nås endnu.

Samtidig er det gruppens hensigt at pirre til den historiske bevidsthed. Denne gruppe er kun lige kommet i gang, så du kan roligt melde dig.

Jeg vil slutte her, inden jeg går i selvsving, med at takke jer alle, fordi I kommer til vores generalforsamlinger, det er vi glade for. Lad os blive ved med at ses, både til generalforsamling og til alle vore arrangementer. Det er her, vi kan mærke, at vi driver en levende forening med en masse gode tilbud til alle historisk interesserede. Og håbet er, at vi kan blive ved med at drive foreningen i et frugtbart samspil mellem medlemmer og bestyrelse.